

Red een
KiND



Red een Kind

Onze christelijke identiteit

Geloof

*de basis van waaruit
we werken*

Geïnspireerd door Matteüs 25:40 richtten Nederlandse kerken op 28 maart 1968 Stichting Red een Kind op. Dit gebeurde op initiatief van Anky Rookmaker nadat zij en haar man een noodkreet uit India ontvingen. Deze brief zette hen en vele anderen in beweging.



Onze missie

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving.

Onze visie

Als christelijke organisatie willen we dat alle kinderen – ongeacht hun afkomst, kleur, geloof of geslacht – een liefdevol en waardig bestaan en een kansrijke toekomst hebben.

Dienende houding

In projectgebieden waar Red een Kind werkt spreken we kinderen en gezinnen aan op de talenten en mogelijkheden die God hen geeft. Dat geldt ook voor kinderen met een beperking. We kiezen ervoor niet onnodig drempels op te werpen voor gezinnen met een andere geloofsovertuiging. Zo laten we hen in hun waarde en brengen we hen vanuit een dienende houding in aanraking met het evangelie, zoals Jezus dat ook deed. Op die manier willen we het verschil maken voor elk kind.

‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’

Matteüs 25:40

Medewerkers en partner-organisaties

Maandag, 12.00 uur.
De grootste vergaderzaal in ons kantoor in Zwolle vult zich langzaam met kletsende collega's. Het is tijd voor de weekopening: we nemen de tijd om samen Bijbel te lezen en te bidden.

Schrijven naar India

In delen van India is het gevaarlijk om christen te zijn. We vragen sponsors die een brief naar India willen sturen dan ook altijd voorzichtig te zijn. Schrijven over God mag, zolang het maar niet te herleiden is naar het christendom.

De medewerkers van Red een Kind in binnen- en buitenland leven en werken vanuit een christelijke overtuiging. Directeur-bestuurder Andries Schuttinga vertelt: "Het werk van Red een Kind is behoorlijk complex. Vaak ervaren we situaties van twee stappen vooruit en één stap achteruit, waarbij we constant het gevoel hebben dat we tekortschieten en meer moeten doen. Door middel van de weekopening kunnen we elkaar bemoedigen en aansporen. Het is heel rustgevend om elke week stil te staan bij het feit dat uiteindelijk niet wij onze plannen moeten realiseren, maar dat wij onze bescheiden bijdrage mogen leveren aan het plan van onze Vader."

Gods liefde delen

Red een Kind werkt samen met christelijke partnerorganisaties. Dat vinden we belangrijk, omdat juist de medewerkers van deze organisaties contact hebben met kinderen en gezinnen in de programma's. Zij zijn daarmee een afspiegeling van waar we als organisatie voor staan.

Het verschilt per context hoe veldwerkers hun geloof uitdragen. In India is het bijvoorbeeld niet altijd veilig voor christenen om uit te komen voor hun geloof. In verschillende staten gelden er zelfs antibekeringswetten die christenen onder grote druk plaatsen. In andere landen is het christelijk geloof juist helemaal ingeburgerd. God is eenvoudigweg niet weg te denken uit het dagelijks leven en kerken spelen er een belangrijke rol.

In beide situaties is het heel waardevol om samen te werken met partnerorganisaties die God ook liefhebben en van Zijn liefde willen delen.



Andries Schuttinga
Directeur-bestuurder
Red een Kind

3 vragen

over geloof en sponsorkinderen

1 *Krijgen sponsorkinderen een Bijbel?*

Nee, Red een Kind deelt geen Bijbels uit. We werken wel samen met christelijke partnerorganisaties. Kinderen komen op die manier in aanraking met het geloof. Hoe dat gebeurt, verschilt per situatie. In sommige gebieden zijn (bijna) alle inwoners christelijk, dan is het ook heel gewoon dat bijvoorbeeld bijeenkomsten in het dorpsprogramma beginnen met gebed. In andere gebieden geven veldwerkers door hun daden blijf van het christelijk geloof.

2 *Is de school waar sponsorkinderen naartoe gaan christelijk?*

Niet per se. Vaak gaan kinderen naar de dichtstbijzijnde school. Soms is dat al op een flinke afstand van hun huis. Daarnaast is het schoolstelsel zoals we dat in Nederland kennen anders dan in de meeste landen. In sommige gebieden is het heel normaal dat de Bijbel geïntegreerd is in het gewone onderwijs, in andere gebieden is er geen aandacht voor religie op school.

3 *Gaan sponsorkinderen naar de kerk?*

Vaak weten wij niet of een sponsorkind wel of niet naar de kerk gaat. Sommige kinderen schrijven hierover in hun brief, maar we vragen dat niet na. Voor ons is het geen voorwaarde dat een kind naar de kerk gaat: iedereen mag meedoen aan de programma's.



Zondagsschool in Oeganda

‘Als ik God volg is alles mogelijk!’

Op veel plekken in Oeganda speelt het christelijk geloof een rol in het dagelijks leven. De kinderen in Abim komen bijvoorbeeld elke week bij elkaar in de kerk middenin het dorp. Hoe bijzonder is het, dat de kinderen ontdekken Wie God voor hen mag zijn?



Emmanuel, 7 jaar

“Ik woon bij mijn opa en oma. Mijn opa leest mij veel uit de Bijbel voor. God maakt me blij als Hij ons regen geeft, want dan weet ik dat we genoeg te eten hebben.”

Misheal, 11 jaar

“Ik hoorde over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ik leerde hiervan dat als je iemand tegenkomt die hulp nodig heeft, je hem of haar helpt.”



Esther, 10 jaar

“In de Bijbel vind ik het verhaal van Mozes het mooist. Mozes leidde het volk door de Rode Zee, dat leert mij dat als ik God volg, alles mogelijk is!”

Zondagsschoolleidster Nancy, 21 jaar

“Wat ik de kinderen vooral wil meegeven is dat God de Schepper is van alles. De kinderen leren hier om respect voor Hem te hebben.”

